

Utflykt till medeltida kyrkorna Gottröra, Närtuna och Garns kyrkoruin

Lördagen den 16 november 2019 klockan 10.30 – 16.00



Gottröra kyrka



Närtuna kyrka



Garns kyrkoruin

Välkommen till en utflykt till medeltidskyrkorna Gottröra, Närtuna och Garns kyrkoruin, med Ann Henemo och Åsa Persson.

Vi besöker tre kyrkor som ligger utmed "Långhundraleden". På den tiden då Östersjön hade betydligt högre vattennivå var, Långhundraleden den vattenväg som användes för att färdas, från Östersjön till Uppsala. Vi har under vårt arbete besökt många kyrkor. Dessa tre kyrkor är tre av våra favoriter. Vi är mycket glada att vi har möjlighet att få besöka och komma in i kyrkorna.

Gottröra kyrka

En kall vinterdag tog vi bilen för att ge oss ut och söka energier.

I Gottröra kyrka ser vi med vårt inre seende, ett stort vitt energiklot i kyrkgången, som alla måste passera igenom när de går in för att sätta sig i kyrkbänken. En spännande plats med höga energier. När vi besökte platsen kom vi direkt i kontakt med den högsta källan.

Närtuna kyrka

Närtuna kyrka har ett intressant namn och har en intressant placering utefter Långhundraleden. Namnet Närtuna härrör från gamla tider. När är kopplat till När, Freya, Frej och Nerthus. Tun, en plats att samlas på. Är platsen en gammal ceremoniplats, kopplad till de gamla fruktbarhetskulturer, till Freya och Frej? Både Ann och Åsa, ser bilder av tidigare händelser, som platsen delar med sig. Bilder av händelser kopplat till fruktbarhetsceremonier. En oerhört spännande plats att besöka.

Garns kyrkoruin

Kyrkoruinen ligger utanför Brottbys kyrka.

Platsen har mycket fina energier, och är en av våra favoritplatser.

Kläder efter väder, vi är utomhus vid Garns kyrkoruin, en stund (om vädret tillåter det).

Annars är vi inomhus, tänk på att kyrkorna kan vara svala.

Medtag egen matsäck och fika, vi äter i församlingshemmet i Gottröra.

Anmälan till: ann.henemo@gmail.com, meddela även ditt telefonnummer

Kostnad 300:-, betalas kontant på plats.

Vi ses på parkeringen vid Gottröra kyrka kl 10.30.

Varmt välkomna!

Har du plats i din bil,
finns det vänner som
med glädje samåker.

Hur du åker kommunalt:
08:52 Buss från Danderyds sjukhus
676 Läge F Blåbuss mot Norrtälje
09:33 Rösa trafikplats - byte
09:41 Rösa trafikplats - buss 677
677 Blåbuss mot Uppsala
10:13 Gottröra kyrka

Långhundraleden.

Kyrkors och förkristna kraftplatsers energier.

Under den senaste istiden pressades landet ned av den tjocka och tunga ismassan. Sedan isen smält bort har landet höjt sig. Man räknar med att landhöjningen i Uppland är ungefär en centimeter om året, vilket betyder en meter på hundra år. På vikingatiden gick vattnet tio meter högre än nu, vid tiden för Kristi födelse 20 meter högre än nu.

Hus som för bara 2-300 år sedan byggdes vid vattnet kan nu ligga flera hundra meter in i landet. En stor del av Uppland låg därför för två eller tre tusen år sedan under vatten. Landskapet såg annorlunda ut och kommunikationerna fungerade på ett annat sätt än nu. Från Åkersberga /Österåker gick en vattenväg till Gamla Uppsala. Vattenvägen passerade i äldre järnåldern ett antal kobbar som med tiden höjde sig upp ur vattnet. Så småningom förvandlades det som varit havsbotten till bördig åkermark. Namnet Österåker avslöjar att här låg en gång den östligaste odlingen i Roslagen. Den låg på en ö i det stora havet.

Ornnamnen avslöjar att i förkristen tid kunde man lägga till vid kobbar och att det på en del av dem fanns förkristna kultplatser. När kristendomen blivit bygdens religion byggde man de första kyrkorna på samma kobbar. Dels var det ju den enda plats för kyrkbyggen som fanns på torr mark, dels hade förkristna kultplatser byggts på platser med en särskild energiutstrålning som man ville tillgodogöra sig också i kyrkorna.

Vissa kyrkors och socknars samband med förkristen kult framgår av Frösunda, uppenbarligen engammal kultplats för fruktbarhetens gudomlighet Freja och Frej (som också kallades Frö). De tillhör den vaniska kulturen, som kom in i landet på bronsåldern, ca 1500 f Kr. Närtuna någon mil närmare Uppsala har sitt ursprung i den kvinnliga gudomligheten Nerthus. Nerthus tillhör den kultur som utformades på stenåldern och är ett mer än tusen år äldre namn än Freja och Frej. Hon var också knuten till fruktbarhetskulten.

Lunda avslöjar platsen för en offerlund, dock utan att ange vilken gudomlighet det handlar om. Skepptuna var av namnet att döma ett tun, en kultplats där man förtöjde

sina skepp och kunde övernatta. Vid Vada kyrka kunde man vada över leden. Långhundraleden rymmer ett tjugotal tidig medeltida stenkyrkor, var och en med sin karaktär och sin utstrålning. De är alla byggda på det som en gång var kobbar. Ann Henemo och Åsa Persson har förmågan att känna dessa kraftplatsers läkande energier. Kyrkornas egen andliga energi blir tillgänglig på ett annat sätt när det inte pågår gudstjänst där. Skaparkraftens Gud är verksam.

Må friden från jorden följa dig,
må himlarna ge dig frid.
Må flodernas frid bevara dig,
må havsdjupen ge dig frid.
Stor frid omsluter dig. Stor frid. Stor frid.
Guds frid växer inom dig. Guds frid. Guds frid.
Sv ps 731

För 3500 år var vattenståndet 35 m högre än idag = 1 m på 100 år



Välkomna!

Ann Henemo & Åsa Persson